

## Verwerkingsblad thema Kerk met een missie

In januari en februari gaan de preken over het thema 'Kerk met een missie.' Wat is onze missie en hoe doen we dat? Met de preken en de verwerkingsbladen willen we het missionaire bewustzijn versterken. Hoe kunnen we Gods boodschap verder brengen en samen bouwen aan Gods Koninkrijk? In dit eerste werkblad meer informatie over de missionaire schijf van vijf en verwerkingsvragen om met je miniwijk of bijbelstudiegroep te bespreken.

### Missionaire schijf van vijf

Het is Gods missie om de hele wereld te bereiken met zijn overweldigende goedheid. In zijn eindeloze liefde herstelt Hij alle door de zonde gebroken relaties. Daarbij worden we als kerken ingeschakeld om voorproefjes te zijn van die goedheid en dat herstel. Vijf kenmerken van die wereldwijde beweging laten zien hoe breed die missie is. Er is ruimte voor alle talenten en ieders gaven!

1. **Vertel** het goede nieuws: Deel het evangelie en getuig van Jezus Christus als Redder.
2. **Vorm** discipelen: Onderwijs gelovigen, help ze groeien als volgelingen van Jezus.
3. **Voorzie** in noden: Zorg voor de naaste in nood. Help mensen die fysiek, sociaal of materieel lijden, dichtbij en ver weg.
4. **Verzet** tegen onrecht: Verzet je tegen situaties van onrecht. Zet je in voor vrede en herstel van gelijkwaardigheid.
5. **Verzorg** Gods schepping: Leef met respect voor heel Gods schepping en zorg er als rentmeesters goed voor.

Deze vijf ingrediënten van missie kun je niet los van elkaar zien. Als volgeling van Jezus ben je geroepen om - in verbondenheid met anderen - mee te doen in al deze aspecten van zijn missie, zodat we als gemeente alle kenmerken inzetten. Iedereen met zijn eigen gaven. Waar wil jij jezelf in uitdagen? Waar ligt nu al je kracht en kun je wellicht anderen inspireren?

Lees ook het artikel op de volgende pagina's en ga met elkaar in gesprek aan de hand van de volgende vragen:

- Wat vind je van dit aspect van missie? Wat maakt je enthousiast? Wat vind je lastig?
- Hoe ziet dit aspect van missie eruit in ons dagelijks leven?
- Hoe heeft dit aspect van missie een plek in onze geloofsgemeenschap?
- Hoe zouden we dit aspect van missie kunnen versterken, in ons leven en in de gemeenschap?

# Ingrediënten van missie

Een recept voor betekenisvol missionair leven

Wat is de missie van de kerk? Wat houdt dat in? Je verlangt mee te doen aan Gods missie, maar hoe doe je dat? Vanuit deze vragen ontwikkelde de Anglicaanse kerk in 1980 de *five marks of mission*: vijf ingrediënten van Gods missie van hoop en herstel voor deze wereld. Deze vijf ingrediënten dagen jou uit je missionaire verlangen handen en voeten te geven.

Je kunt de *five marks of mission* zien als de 'schijf van vijf' voor missie. De vijf aspecten vormen samen een integraal beeld van wat missie is.

## 1. Vertel (evangelisatie)

Het eerste ingrediënt van Gods missie gaat over het delen van het evangelie van Jezus Christus aan mensen die Hem nog niet kennen. Het daagt ons uit om in te zien hoe belangrijk het is om het goede nieuws van Jezus te delen. Jezus droeg zijn leerlingen op om zowel woorden als daden te gebruiken bij het verkondigen van het goede nieuws (Mattheüs 10 vers 7, Lukas 10 vers 8 en 9). We hebben als christenen een boodschap van hoop die het delen waard is!

Voor veel christenen is dit soms best spannend. Je hebt het idee dat anderen er niet op zitten te wachten. Evangelisatie kan soms het beeld oproepen van opdringerige evangelisten of een bepaalde stijl van vertellen. Maar evangelisatie betekent eenvoudigweg 'een boodschapper van goed nieuws zijn'. De meerderheid van mensen die tot geloof komen, hebben die keuze gemaakt door een christelijke vriend die zijn of haar verhaal over geloof en Jezus deelde.

*Missie stopt niet als iemand christen wordt*

## 2. Onderwijs (discipelschap)

Missie stopt niet als iemand christen wordt. Jezus heeft ons de opdracht gegeven om discipelen te maken, en niet bekeerlingen. Hij gaf ons opdracht hen te dopen én te onderwijzen (Mattheüs 28 vers 19-20). Het christelijk geloof is een pelgrimsreis, waarin we groeien in geloof en in liefde voor God en anderen. Een deel van onze missie is om mensen te helpen om volwassen christenen worden. Mensen bij wie het volgen van Jezus volledig geïntegreerd is in zijn/haar leven en in zijn/haar houding naar de wereld (Kolossenzen 1 vers 28).

*Die liefde moet door actie zichtbaar worden*

### **3. Verzorg (barmhartigheid en dienstbaarheid)**

Natuurlijk zijn alleen onze woorden niet genoeg. We kunnen mensen niet zomaar over de liefde van God vertellen. Die liefde moet door actie zichtbaar worden (Jakobus 2 vers 15-16). Zoals Jezus volledig mens werd en zo naast mensen ging staan, zijn wij geroepen om naast anderen te gaan staan en hen te dienen. De leidende kracht van missie is dus dienstbaarheid. We zijn geroepen tot liefdevol dienstbetoon aan mensen in nood, maar het gaat verder. Vanuit het voorbeeld van Jezus zijn wij geroepen dienstbaar te zijn aan *allen* (Johannes 13 vers 3-17).

### **4. Verander (gerechtigheid)**

Jezus trok met mensen op en verkondigde het koninkrijk van God. Hij liet zien dat het koninkrijk van God, waarin gerechtigheid centraal staat, de onrechtvaardigheid uitdaagt. Hij roept ons op om hetzelfde te doen. In onze wereld kan dit betekenen dat we opkomen voor vrede en verzoening in een wereld waar macht, geweld en wraak heersen. Jezus' aankondiging van zijn eigen missie in de synagoge omvatte duidelijk het aspect van het verbreken van onrechtvaardige structuren (Lukas 4 vers 18-19).

*Een glimp en een voorproefje van de nieuwe hemel en nieuwe aarde die we verwachten*

### **5. Koester (rentmeesterschap)**

Zorg dragen voor de schepping is een opdracht (een missie) die de mens al vanaf het begin van God kreeg (Genesis 1 vers 28). Als we geloven dat 'de aarde van de Heer is en alles wat erop is' (Psalm 24 vers 1), dan is zorg voor de aarde onderdeel van onze missie, vanuit liefde voor Hem als onze Schepper. Ook dit is een manier waarop Gods koninkrijk in de wereld zichtbaar wordt, een glimp en een voorproefje van de nieuwe hemel en nieuwe aarde die we verwachten (Jesaja 65 vers 17, 2 Petrus 3 vers 13).