

Gods reputatie op het spel!

Bijbelstudie 6 over Joël

Lees hardop Joël 2,12-17

1 Het hart van het boek | Het woordje ‘Daarom’ in vers 12 wijst op de overgang: gezien het voorgaande, moet nu de actie volgen. Gods volk wordt opgeroepen tot intens gebed om gespaard te worden. Daarmee erkennen ze dat de HEER in staat is om de barre toestand om te zetten in nieuwe voorspoed. Wat opvalt is dat het gezien wordt als een kwestie waar Gods naam door op het spel komt. Dat mens en dier weer kunnen verbouwen, oogsten en eten is één ding. Dat de offers weer hervat kunnen worden, is twee. Maar dat Gods naam door het slijk kan gaan, dat is minstens zo belangrijk (vers 17).

2 Ons hart | Je moet je hart scheuren, zegt de profeet Joël. Hij legt de vinger bij een heel menselijk ding: je kunt iets voor de vorm doen. Zelfs excuses aanbieden kun je onoprecht doen. Als je samen komt en je wordt oproepen om uiterlijk te laten merken dat je verslagen bent (zie studie 3 uit deze serie: laat je verdriet eens zien) dan kan het zijn dat je innerlijk afstand houdt. Wie als teken van rouw z'n kleren scheurt, moet ook z'n hart ‘scheuren’ (vers 12). Of nog iets sterker: het gaat eigenlijk om dat gescheurde hart, je zou het scheuren van je kleren ook kunnen nalaten.

3 De spot | Als de HEER in niet ingrijpt, dan zal dat de spot van buitenstaanders oproepen (vers 17). “Waar is nu hun God?” Dat is opvallend, want de profeet heeft in het voorafgaande nu juist Gods *aanwezigheid* aangewezen. De sprinkhanen waren zijn legers! Dat zullen de andere volken niet weten, maar Israël nu wel: je moet je wenden tot God om hulp tegen... God. Dat zien we het meest schokkend terug in de schreeuw van Jezus aan het kruis: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?!” (Markus 15,34) God roept tot God.

Gesprekspunten:

1. Het ‘scheuren van je hart’ is een beeldspraak voor de bekering (vers 12). Spreek met elkaar door of een crisis als corona te maken kan hebben met zondig gedrag van mensen (christenen en niet-christenen samen). Zo ja, welke zonden kun je noemen en hoe kun je je ervan bekeren? Zo nee, waarom heeft het er niet mee te maken?
2. Welke spot en hoon over God horen wij om ons heen, in deze crisis, maar ook daarvoor al? Spreek met elkaar door hoe jij als gelovige reageert als onze God belachelijk wordt gemaakt of genegeerd wordt.
3. Je hoort in onze wereld ook spot over andere godsdiensten. Wat denk je van Bijbelverhalen waarin de afgoden worden bespot door Gods volgelingen? Denk aan wat de profeet Elia doet bij de profeten van Baäl in 1 Koningen 18. Is dat wel gepast?

Verder lezen:

Over *innerlijk en uiterlijk* spreken ook de volgende Bijbelgedeelten: Deuteronomium 30,10, Jeremia 29,13, Markus 7,1-16 en Romeinen 10,9-10. Kijk eens in deze teksten waar dat op wordt toegepast.

Je kunt ook verder lezen over dat wonderlijke punt dat je bij de HERE hulp kan vinden in de moeilijkheden die Hij zelf in je leven veroorzaakt: Psalm 32 over bidden tot God als Hij zijn

hand zwaar op je laat drukken (vers 4). God als rechter aanroepen tegen Gods beleid, dat moedige staaltje geloof vind je bij Job: hoofdstuk 13,3; 16,20-21; 17,3; 19,6 en 25-27.

Ook de apostel Petrus wijst op spotters: 2 Petrus 3,3v.

*

Uit de Heidelbergse Catechismus kun je zondag 33 over de bekering erbij halen (zoals al eerder bij de derde bijbelstudie in deze serie). In artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis gaat het over de vraag hoe Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid samen gaan. Dat kun je er ook bij betrekken.

<https://www.gkv.nl/download/4135>

*

Kijk op het Youtubekanaal van de Fontein voor korte videoclips waarin ds. Simon van der Lugt hardop nadenkt over het thema van deze Bijbelstudie.

<https://youtu.be/MaNqcj92coc>